

Kracher TBA Zwischen den Seen no. 10 2009, Burgenland

De nalatenschap van de legendarische Alois Kracher, die overleed in 2007, is in goede handen bij zijn zoon Gerhard Kracher. Deze werd op 26-jarige leeftijd voor de leeuwen geworpen. Niet gering, maar in de wijnen zijn nog altijd van minimaal hetzelfde hoge niveau als voorheen. Aan de opbouw van de collectie en de vele verschillende cuvées is in de tussentijd niets veranderd. De mooiste wijnen worden op de markt gebracht met een cuvéenummer, als onderdeel van de 'collection'. De wijnen in deze collectie die op hout worden gerijpt, staan te boek als 'nouvelle vague'. De 'Zwischen den Seen' zijn de wijnen die alleen roestvrij staal hebben gezien – zoals deze. Deze wijn van de Duitse



Gerhard Kracher

kruising scheurebe is van een bijzondere diepte en concentratie. De scheurebe is ontwikkeld door Dr. Scheu in 1916. Hij staat veel aangeplant in het zuiden van Duitsland, maar gedijt ook in Oostenrijk goed. Dit is een Trockenbeereauslese (TBA), dus gemaakt van druiven met de hoogste graad van edele rotting. Het levert een wijn op met bijna 300 gram restsuiker. En toch heeft hij ook nog fantastisch fruit en mooie zuren, zodat hij desondanks een zekere frisheid heeft. Dat is te danken aan het mooie concentrerende vermogen van edele rotting, waardoor niet alleen de suikers, maar ook de zuren worden geconcentreerd. Het creëren van een wijn met zulk mooi fruit is typisch het vakmanschap van Kracher, dat een wijn met zoveel concentratie en diepgang tegelijkertijd ook nog prachtig fruit heeft.

Producent:

Kracher

Regio:

Burgenland

Druif:

scheurebe

Proefnotitie:

sinaasappel, perzik en abrikoos, geweldig complex, fijne zuren, heel fraai zoet

Importeur:

Imperial Wijnkoperij

€ 62,-



Weingut Wegeler, Riesling Spätlese 2002 'Vintage Collection', Oestricher Lenchen

Producent:

Weingut Wegeler

Regio:

Oestricher
Lenchen, Rheingau

Druif:

riesling

Proefnotitie:

fijn vleugje petrol, mag op
deze leeftijd, appel, citrus,
elegant zoet, mooie zuren,
heel fijn

Importeur:

Imperial Wijnkoperij
€ 22,50



Wat een goed idee! Je wijn uit een oudere jaargang op de markt brengen is gewoon heel slim. De meeste Duitse Rieslings worden veel te jong gedronken, en dat is natuurlijk zonde. De beste manier om dat te 'voorkomen' is dan inderdaad gewoon de wijn in eigen kelder houden tot hij rijp is. Bij het wijn-goed Wegeler wordt hiervoor zelfs het bijbelboek Lucas geciteerd: "Niemand die oude wijn heeft gedronken, wil daarna nog jonge." Maar je hoeft de bijbel er niet bij te halen om dit te begrijpen, wat ons betreft. Deze wijn laat op overtuigende wijze zien dat dit soort hoogwaardige Riesling geweldig kan rijpen. De zuren komen totaal niet oud over en zijn perfect in balans met het lichte zoet. Heerlijk.